

Livry-Gargan, le 21 mars 2020

στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου,  
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,  
Ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική,

Εξορισμοί,

Είμαι γάλλος πολίτης, άμεσος απόγονος του Κωνσταντίνου Κανάρη, μέσω του γιου του Λυκούργου και σε μνήμη των ένδοξων ενεργειών του για την ανεξαρτησία και φήμη της Ελλάδας που σας απευθύνομαι σχετικά με τη μοίρα των μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στα σύνορά σας με την Τουρκία.

Γνωρίζετε την κατάσταση και δεν πρόκειται να επανεξετάσω εδώ τη δειλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφήνει τις νότιες χώρες της να φέρουν σχεδόν από μόνοι τους το βάρος της μετανάστευσης από την Ανατολή και την Αφρική. Από την άποψη αυτή, από καιρό καιρό, μαζί με όλες τις ενδιαφερόμενες ΜΚΟ, καταγγέλλω τις καταφρονητικές πολιτικές της γαλλικής κυβέρνησης και την αστυνομική βία της οποίας είναι ένοχη, ιδίως στα τμήματα Pas de Calais και Alpes Maritimes, παρενόχληση των Γάλλων πολιτών που έρχονται να βοηθήσουν τους μετανάστες και ασκούν το επιτακτικό καθήκον τους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Γνωρίζω ότι είστε επίσης άμεσα θύματα - και πρωτίστως οι πληθυσμοί των νησιών - του εκβιασμού από τον σιρουλάκρα-σουλτάνο που τώρα βασιλεύει πάνω από την Τουρκία. Η πολιτική του είναι πολύ κοντά σε αυτό που εσείς οι ίδιοι έπρεπε να αντιμετωπίσετε, στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν, και που η προσχώρησή σας στην Ευρώπη σας προστατεύει από σήμερα.

Είναι αυτονόητο ότι η δειλία, ο εκβιασμός και τα εγκλήματα ορισμένων δεν δικαιολογούν αυτά των άλλων: Η συμπεριφορά της αστυνομίας σας απέναντι στους μετανάστες, εκ των οποίων πολλές αναφορές εμφανίζονται στον παγκόσμιο Τύπο, είναι ένας λεκές στη σημαία σας - σε κάποιο βαθμό και ο δικός μου λόγω της καταγωγής μου - ένας λεκές που πιθανόν να παραμείνει ανεξίτηλος εάν δεν λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με τους δράστες αυτών των καταχρήσεων και βίας. Είναι απαράδεκτα δεδομένου ότι επιβάλλονται σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά που απλώς ενεργούν για την επιβίωσή τους, φεύγοντας από πολέμους και από ακραία βία.

Σκοποβολή με ζωντανά πυρομαχικά, προσπαθώντας να βυθιστούν πρόχειρα "σκάφη", να απογυμνώσουν τα ρούχα τους και να κλέψουν όλα τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων για εξορία, κρατώντας τα σε μυστικά κέντρα πριν από την απέλαση, επιτρέποντας ή και προωθώντας βίαιες ενέργειες από αυτούς που νοσταλγούν για τη λεγόμενη "καθεστώς συνταγματάρχη», είναι όλες απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των δικών σας νόμων. Είτε οι πράξεις αυτές διεξήχθησαν από ανεξέλεγκτα στοιχεία των αστυνομικών σας δυνάμεων και θα ήμουν ευγνώμων αν μου επιτρέπετε να γνωρίζω ποιες κυρώσεις θα έχουν ή έχουν ήδη ληφθεί εναντίον τους. ή αυτά τα στοιχεία της αστυνομικής σας δύναμης - ξεχνώντας το επιτακτικό καθήκον της ανυπακοής σε προφανώς παράνομες διαταγές - υπακούσαν εντολές από την ιεραρχία και τους πολιτικούς ηγέτες τους, οπότε θα θεωρήσατε προφανώς υπεύθυνο ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης.

Σας παροτρύνω, για να θυμηθώ τον πρόγονό μου, να σταματήσετε να αποθαρρύνετε ολόκληρη την Ελλάδα από αυτές τις απάνθρωπες πολιτικές.

Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχότατε, στην ελληνική αδελφότητα, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτίμησής μου.

Bernard Defrance, φιλοσοφώντας

(traduction Alain Cornec)